

Steunt u ons?

Het Emmafonds is voor een groot deel afhankelijk van schenkingen en erfenissen (legaten). Zonder die donaties zouden we veel minder kunnen betekenen voor de bewoners en cliënten van Zinzia. Wij stellen uw steun zeer op prijs!

U kunt het Emmafonds op de volgende manieren steunen:

- met een eenmalige of periodieke gift;
- door vriend te worden van het Emmafonds;
- door het Emmafonds op te nemen in uw testament;
- door een specifiek project of een specifieke activiteit te sponsoren. Dit wordt gedaan door bedrijven. Hierbij vermelden wij, als u dat wilt, uiteraard uw bedrijfsnaam.

Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op www.emmafonds.nl.

Fiscaal aftrekbaar

Het Emmafonds is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. De Stichting Emmafonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenking of erfenis fiscaal aftrekbaar is. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.anbi.nl.

Bedankje voor medewerkers

Medewerkers van Zinzia krijgen af en toe een financieel bedankje van een cliënt of familielid. Zoals overal in de zorg mogen zij deze persoonlijke bedankjes niet in ontvangst nemen. Medewerkers verwijzen cliënten of familieleden daarom door naar het Emmafonds.



Emmafonds

Fonds voor het financieren van activiteiten binnen Zinzia Zorggroep die zonder extra financiële steun niet realiseerbaar zijn.

STICHTING EMMAFONDS
P/A POSTBUS 9002
6870 GC RENKUM

IBAN NLO6ABNA0494616547
KVK 41046216
RSIN 006763030

www.emmafonds.nl
vrienden@emmafonds.nl

Eindelijk met de rolstoelbus er weer eens een dagje op uit. Een rolstoelfiets om uitgebreid van de natuur te kunnen genieten. Prettig bewegen met de Belevenistafel of het Fietslabyrint. Het zijn slechts een paar voorbeelden van wat het Emmafonds voor elkaar krijgt voor de bewoners en cliënten van Zinzia. Het Emmafonds wil het leven van ouderen mooier maken. Een kleine bijdrage maakt vaak een groot verschil!

Het Emmafonds is er speciaal voor de bewoners en cliënten van Zinzia. Zinzia ondersteunt mensen met dementie en/of complexe lichamelijke klachten. Bij Zinzia krijgt iedereen de ruimte om op zijn eigen manier een kleurrijk leven te leiden. Het Emmafonds draagt daaraan bij met financiële steun. Dankzij de giften van onze donateurs kunnen we bijzondere extra's mogelijk maken. En juist die extra's geven het leven kleur. Steunt u ons ook?

Wat maakt het Emmafonds mogelijk?

Het Emmafonds is op allerlei terreinen actief. We dragen bijvoorbeeld bij aan:

- bewegestimulering voor mensen die complexe zorg nodig hebben;
- het vervullen van persoonlijke droomwensen;
- uitjes zoals een bootreis, evenement of vakantie;
- een mooie tuin, bijvoorbeeld door een kas, dierenverblijf of belevingstuin in te richten;

- wellness, muziek en belevingsmateriaal;
- scholing voor medewerkers van Zinzia, zoals presentietrainingen over liefdevolle zorg.

Het zijn de extra's die het leven kleur geven



Hoe het ooit begon...

Het Emmafonds heeft een lange geschiedenis. Bij haar aftreden in 1898 kreeg koningin-regentes Emma een nationaal geschenk. Daarmee richtte ze in 1901 Oranje Nassau's Oord in Renkum in als sanatorium voor mensen met tuberculose (tbc). Deze longziekte was in die tijd een ware volksziekte. Tegelijk met de opening met het sanatorium werd het Emmafonds opgericht, voor 'tegenmoetkoming in de verpleegkosten van min- en onvermogenen'. De koningin zelf deed de eerste storting.

Sindsdien is er veel veranderd. Tuberculose komt tegenwoordig gelukkig bijna niet meer voor. Daarom is Oranje Nassau's Oord een verpleeghuis geworden. De overheid betaalt de basiszorg in verpleeghuizen, dus een tegemoetkoming voor arme mensen is niet meer nodig.

Sinds 2009 is Oranje Nassau's Oord onderdeel van Zinzia Zorggroep tezamen met het verpleeghuis de Lingehof in Bemmelen, het verpleeghuis voor Indische en Molukse ouderen Rumah Kita in Wageningen en het verpleeghuis de Rijnhof in Renkum. Het Emmafonds is er nu voor heel Zinzia, en heeft als doel om mooie extra's mogelijk te maken voor bewoners en cliënten.

'Mijn oma werkte nog als keukenmeisje voor koningin-regentes Emma. Ik ben nu 88 en ik maak eens per maand een tochtje op de rolstoelfiets. Die rolstoelfiets is geschonken door het Emmafonds. Bijzonder, toch? Fietsend door de bossen en de uiterwaarden zie ik veel plekken uit mijn jeugd. Wat is dat genieten!'

Mevrouw Hoogvliet